



Mulier, Japix, Simons

Sportpionier Pim Mulier (1865-1954) en schrijver en dichter Gysbert Japix (1603-1666) worden in Witmarsum beiden geëerd met een borstbeeld maar het is toch vooral de derde bekendheid, Menno Simons (1496-1561), die bezoekers van ver over de grens trekt. Honderden buitenlanders komen jaarlijks kijken waar de grondlegger van de doopsgezinde beweging vandaan kwam, en waar hij zich in 1536 afkeerde van de Rooms-Katholieke kerk - ofwel zijn

'uitgang uit het Pausdom', zoals het mooi heet op een van de plaquettes op de gedenknaald. Simons begon als kapelaan in Pingjum en werd toen pastoor in zijn geboortedorp. Het was een tijd dat de wederdopers snel veel aanhang verwierven, ondanks felle onderdrukking door de overheden, en ook Menno liet zich opnieuw dopen. Er kwam een prijs op zijn hoofd, hij vluchtte oostwaarts, naar Groningen en toen naar Duitsland, zette zijn ideeën

uiteen in een *Fundamentboek* en zette zich in om versnipperde doperse gemeenten te groeperen, gemeenten op te richten, trok overal in het Noorden rond om te preken en te dopen. Hij stierf in het Duitse Sleeswijk-Holstein. Uiteindelijk gaf hij naam aan een wereldwijde doperse gemeenschap. Intussen wonen de meeste aanhangers aan gene zijde van de Atlantische Oceaan, in Noord-Amerika als mennonites en in Zuid-Amerika als mennonitas.



Witmarsum heeft een paar prachtige stille, haast geheime plekjes waar het verrukkelijk uitrusten is

